

Stellen: vakantie

1. Het zwarte strand.
2. Mijn vakantie? Twee maanden pech!
3. Camping Cosmos: mijn vakantie tussen de aliens.
4. Op vakantie in Irak.
5. Griekse barbecue ... en toen werd ik plots brandweerman/ vrouw.
6. Ontvoerd, maar toch een leuke vakantie.
7. Hoe het turnkamp plots een zwembad werd.

Hoe het turnkamp plots een zwembad werd.

Het begon allemaal dinsdag, we vertrokken met de trein naar Poperinge (ik en mijn beste vriendinnen). In de trein snoepten we veel maar we deden ook andere dingen.

We kwamen aan en het regende nog niet maar het waaide wel.
Het is een eind lopen naar de kampplaats, maar dat gaf niks.

We deden een groot avondspel, we zaten in groepen en één of meerdere mensen hadden zich verkleed als popster.

Wij (onze groep) maakten een soort k3; Loena, Yana en ik, maar we noemden niet k3 maar m3 Mara, Marie en Maaïke.

Onze groep (meisjes drie) moest pas om half tien gaan slapen dus we hadden nog wat tijd, en we mochten dan nog tien minuten lezen of schrijven.

(volgende dag)

We werden wakker met muziek. Tijdens de muziek moesten we ons omkleden, onze tanden poetsen en naar het toilet gaan.

Als de muziek stopte moesten we voor de eettent zitten.

Dan deelden ze de post uit, speelden het kampthema en daarna zongen we het kamp lied.

Dan pas mochten we gaan eten.

Dan volgde de opwarming, sommigen moesten zich nog eens omkleden.

Want ze hadden gewone kleren aan.

Na de opwarming begon het twee uur turnen (met tussendoortje).

1.

's Middags aten we warm. In de namiddag speelden we spelletjes met de groep of met een andere groep.

En zo ging het dan elke dag. Maar op een avond zaten meisjes 2 en 3 en jongens 2 in de zaal spelletjes te spelen en plots kwam er iemand binnenlopen en zei dat het kamp aan het overstromen was.

En alle groepen kwamen naar de zaal behalve meisjes 4 en 5 en jongens 4 en 5, want zij moesten helpen.

Alles werd op de veldbedden gezet. Daarna werden de slaapzakken en knuffels naar de zaal gebracht, met auto's en gewoon al lopend.

We hebben in het café tv mogen kijken en iets mogen drinken.

De politie bracht dekens en het Rode Kruis zorgde er voor dat iedereen rustig bleef.

Die nacht hebben we in de zaal geslapen (je mocht kiezen waar je sliep op de valmat, op de mat of op bedjes van het Rode Kruis).

De volgende ochtend hebben we eten gekregen van het rode kruis.

Daarna zijn de mama's en papa's hun kinderen komen halen.

Spijtig, we hebben niet mogen zwemmen.





