

Met het zesde naar Leuven!

De foto's kan u bekijken op onze fotopagina! Fotografen van dienst waren de meesters en Jo.

Busrit 1

In de eerste busrit begon het met maar een paar mensen.
Er kwamen er als maar bij.
Na een tijd zat de bus propvol.
Een paar kinderen hadden al andere mensen laten zitten.
Ze stonden dan zelf recht omdat er geen plaats meer was.
In de bus kwamen we Mercator tegen.

(Paulien 6^{de} lj)

Stadhuis

Toen we aankwamen was het redelijk bewolkt. De gids vroeg ons eerst waarvoor je naar het stadhuis kwam, enkele voorbeelden waren: een paspoort, trouwen, vergaderingen, enz.
Daarna (het begon al een beetje te regenen) vertelde ze dat het stadhuis vroeger ook rechtbank was, dat kun je zien aan de beelden: die stellen verhalen uit de bijbel voor. Zoals het verhaal van Adam en Eva die een appel eten en dan uit de tuin van God moeten, zij begaan een zonde dus worden ze gestraft.
Omdat het harder begon te regenen gingen we naar binnen.
Eenmaal binnen in de hal vertelde de gids verder over het stadhuis: over de vlaggen, wat een stad nodig had om een stad te zijn en wat een keure is.
Dan kwamen we in het eerste salon, daar hangen alle portretten van alle burgemeesters, ook Louis Tobback zijn portret komt daar ooit te hangen. In het tweede salon trouwen de mensen, zo'n trouw mochten we naspelen: Jo trouwde met meester Wim!
We gingen verder naar de zaal van de gemeenteraad, de gids gaf ons uitleg bij de schilderijen. Even later moesten we een steile trap op, die trap ging naar de zolder. Op de zolder staan alle kapotte beelden van het stadhuis, en dat zijn er veel!
Zo alles gezien weer terug naar beneden.

(Els 6^{de} lj)

Sint – Pieterskerk

Toen we uit het stadhuis kwamen gingen we daar tegenover naar de Sint – Pieterskerk. Vroeger stond daar een andere kerk. Die was gebouwd in het Romaans, maar is afgebroken.
Nu staat daar de 'moderne' kerk. Vroeger probeerde men een hoge toren op de kerk te bouwen maar die zakke steeds in. Nu staat er een stompje.
We gingen binnen en kregen uitleg over waar je kon stappen, over de Sedes Sapiëntiae of de Stoel Der Wijsheid, die daar ook in staat.
Paep Thoen is naast de kerk begraven onder een waterspuwer, dat wou hij om nooit dorst te lijden.
Paep Thoen ligt daar niet, hij staat daar.
We hebben ook het verhaal van Fiere Margriet gezien, op schilderijen en beelden. Dat was echt heeeeeeel mooi. Meer valt er niet echt te vertellen over de Sint – Pieterskerk.

(Laïs en Lotte 6delj.)

Quick

Hmmm...

Eens rondneuzen wie wat heeft gegeten.

Rob: Grote giant menu

Jens: Top menu dips

Jolien: Top menu dips

Sven: Top menu dips

Laïs: Top menu dips

Zoë: Top menu dips

Wouter: Grote giant menu

Alicia: ...???

Robbert: Top menu chicken wings

Laura: medium frietjes + 4 chicken dips

Paulien: Top menu dips

Jo : Medium frietjes + 2 hamburgers

Yana: Top menu giant

Cathy: ...???

Nathalie: ...???

Lotte: Medium frietjes + chicken dips

Maarten: Top menu dips

Thomas S: Top menu dips

Wadse: Top menu giant

Thomas VR: Top menu giant

Robbe: Top menu giant

Els: Top menu giant

Jelle: Kleine giant menu

Iedereen vond het: MMMMM...

Daarna was iedereen nog een beetje aan het babbelen

(Paulien 6^{de} lj)

Wandeling in park

We zijn ook naar het park geweest. Daar stond Abraham, een beeld. We hebben daar wat gewandeld enz. en we hebben ook een stuk muur van de eerste ringmuur gezien.

Er was ook een rivier, en het was er heel hobbelig. Er waren dus veel bergen enz.

Zo hebben we heel het park door gewandeld.

(Laïs en Lotte 6delj.)

Busrit 2

'T was bijna het zelfde.

Deze keer kon in het begin niet iedereen zitten.

Iedereen maakte veel lawaai.

Iedereen speelde en babbel babbel babbel(ik natuurlijk ook)

(Paulien 6^{de} lj)