

Over de bloemetjes en de bijtjes...

19 september 2007

Wij zijn deze week in onze klas aan het leren over bijen.

We mochten dingen meebrengen over de bijen bv kaarsen van was, boeken, knuffels en nog veel meer.

Toen kregen we van de juf een bundeltje met veel oefeningen en spelletjes van de bijen. Er stonden ook kleine verhaaltjes in.

Op woensdag is er een imker op bezoek gekomen in onze klas.

Zijn naam was Phil.

We hadden veel vraagjes klaar toen de imker kwam.

Amai, die was moe van het antwoorden op al die vraagjes.

Hij wist heel veel over de bijen. Hij heeft ongeveer 5 bijenkasten en hij had twee soorten honing bij die we mochten proeven op een beschuit.

We mochten echte honingraten zien.

We maakten ook nog een tekening en schreven een briefje om Phil te bedanken.

Groetjes, Indra en Robyn (4a)

spinnen

25 september 2007

Beste mensen,

Wij zijn Tom en Thomas uit de vierde klas.

Deze week hebben we geleerd over spinnen.

Het was een heel interessant lesje.

Dus oren open, beste mensen.

Weet je dat de spin in België niet gevaarlijk is ?

Eigenlijk zijn ze best lief, want ze vangen muggen, vliegen enz.

Dus eigenlijk mogen we ze bedanken voor al die vervelende insecten.

We hebben een proefje gedaan in de klas om te tonen hoe het komt dat een spin niet in haar web blijft plakken.

We mochten echte spinnen meebrengen naar de klas en we hebben ze toen bestudeerd.

We maakten een groepswerk en mochten dat voorstellen aan elkaar.

We deden ook een miss-spin-verkiezing. De tarantula was gewonnen.

Op het eind van de dag lieten we onze spinnen vrij achteraan op het sportveld.

Het was een leuk lesje! Tot de volgende keer. Daaaag

Tom en Thomas