

Met 6a naar Brussel: Atomium, planetarium en mini-Europa.

Op 6 november '07 vertrokken we met de trein naar Brussel.
In de trein was het heel leuk.
De reis verliep vlot.
Er was niet al te veel volk.
We hadden zelfs het geluk dat ze onze kaartjes niet kwamen controleren.
Maar dat was de meester vergeten.
Dus heeft hij nieuwe kaartjes gekocht.
Foto's werden er niet zoveel getrokken maar aan de foto's die wel getrokken zijn zie je alles.

(Jo)

We zijn aangekomen in mini-europa. Het was er kei-mooi. Je kan er alle speciale gebouwen zien zoals de Eiffeltoren. Het was om heel de wandeling te maken zeker 20 minuten. Maar het was de moeite waard. Bij elk gebouw stond een knop. Ofwel kwam er muziek uit ofwel gebeurde er iets. Er was ook een vulkaan. Als je op de knop drukte begon de aarde te trillen en kwam er rook uit. Toen we goed bezig waren, begon het te regenen en dat was niet leuk. Je moet er zeker eens naartoe gaan.

(Laura)

Op onze uitstap naar Brussel hebben we het planetarium bezocht. Na een stukje wandelen kwamen we daar aan. Je kon er spelletjes spelen maar eerst kregen we een voorstelling over de ruimte. Er was geen echte telescoop waarmee je naar de sterren kon kijken. Door een grote projector, waardoor allemaal beelden op de grote koepel van het gebouw verschenen, kregen we mooie voorbeelden hoe het er in het heelal aan toe gaat. Soms leek het alsof we rondraaiden maar dat was gewoon de projector. Als de voorstelling gedaan was mochten we de spelletjes uitproberen. Er was een quiz, een machine die je bloeddruk weergaf.

Het planetarium was zeker de moeite waard.

(Alicia)

We kwamen nog maar net in het atomium aan of we moesten al gaan eten . We kregen kip op z'n lekkerst en wortelpuree op z'n pikantst voorgeschoteld . Als toetje aten we overheerlijke chocomousse .
Er was een toffe sfeer aan tafel. Er werden heel wat grapjes gemaakt .

Na het avondeten keken we gezellig naar de film: „ „.
In het filmhoekje waren er toffe stoeltjes.
Als verrassing lag daar voor ieder van ons een lampje en een gezelschapsspelletje „,ganzenbord“. Ook zat er een postkaart bij met de plattegrond van het atomium .

Na het bekijken van de film maakte meester Wim nog wat foto's van alle groepjes kinderen die samen in een bol gingen slapen.
Iedereen wou dat de kinderballen omhoog gingen, maar spijtig genoeg was dat niet zo.
Na deze toffe maar vermoeiende dag gingen onze oogjes toch nog niet onmiddellijk toe.
Pas na veel fezenen vertrokken we naar dromenland .

(Wadse)



's Ochtends werden we wakker gemaakt door de GSM van meester Wim. Daarna kregen we een lekker ontbijt in de bovenste bol van het Atomium. Vervolgens kregen we een rondleiding in het Atomium. Eerst gingen we met de lift naar beneden. Daar hebben we uitleg gekregen over het ontstaan van het Atomium b.v dat het in 1958 mee heeft gedaan aan de wereldtentoonstelling. Daarna gingen we een bol hoger en daar gingen we in de langste roltrap van Europa in 1958, die is wel 34 meter lang!!



Met die roltrap gingen we naar één van de buitenste bollen en daar bekeken we de geschiedenis van het Atomium. Het Atomium is uitgevonden door André Waterkeyn.

Het blijkt dat hij het Atomium heeft uitgevonden door met zijn kinderen te spelen (raar maar waar!). Het Atomium is 102 meter hoog! Na een tijd begon het "ijzer" van het Atomium te roesten, dus begonnen ze het te renoveren in 2003. In 2006 was de renovatie klaar. Het Atomium wordt ook de Eiffeltoren van België genoemd! We hebben heel wat bijgeleerd die dag!!!! Het was KEI TOF!!!!!!

Thomas S. – 6A

Terugreis naar Wijgmaal.

We waren aangekomen in het metrostation. Het metrostel wou maar niet komen.

Na tien minuten wachten kwam het toch. Iedereen die recht stond viel bijna. Toen we in Brussel Centraal kwamen stapten we af.

Daar namen we de trein richting Leuven, maar er was zo weinig plaats dat we niet in één wagon konden.

Eindelijk kwamen we dan aan in Leuven. We kregen tien minuten tijd om iets te kopen in het station. Meester Wim en Meester Dries begeleidden ons naar de parking van het station. We dachten waar brengen zij ons naartoe. Op de parking stonden een heleboel auto's, met mama's en papa's in. We werden door de taxi's naar huis gebracht.

Nathalie 9-11-07

Zoals iedereen heeft kunnen lezen, hebben we met de zesde klas de meest memorabele schoolreis ooit gemaakt! Onze ouders hebben hiervoor twee euro moeten betalen! We moeten dan ook een heel deel mensen bedanken! Eerst en vooral willen we alle ouders bedanken die tijdens onze carwash een handje hebben geholpen. Ook de mensen die met één of meerdere auto's zijn langs geweest die dag hebben ons heel erg geholpen. Op die manier hebben we 700 euro verzameld.

Verder moeten we zeker ook onze oudervereniging bedanken voor hun steun. Zij betaalden de toegang tot mini-europa en het planetarium. Bedankt!

Niet alleen voor de kinderen was dit een ongelooflijke belevenis. Ikzelf was nooit eerder in het atomium geweest. Ik moet zeggen dat ik er toch ook even stil van werd.

Volgend jaar is het groot feest wegens het 50-jarig bestaan. We zullen het allemaal op televisie kunnen volgen. Maar voor onze zesdeklassers zal het toch een bijzonder speciaal, bekend gevoel geven, denk ik.

"Wij zijn er ECHT geweest!"

Meester Wim