

(niet) zwemmen voor het 6^{de} leerjaar

Op maandag 12/11 kwam de bus ons halen om te gaan zwemmen, iedereen keek er enorm naar uit.

We maakten een omweg, dus hadden we zo al een beetje minder zwemmen. Even later kwamen we voor een spoorweg. Na enkele minuten kwam er nog steeds geen trein. Iedereen volgde de minuten, tik, tak, tik,tak, de tijd kroop voorbij.

Na 15 minuten kregen we te horen dat er een trein stilstond (1 kilometer verder!) 23 minuten later was er nog geen trein te zien.

Sommigen van ons kregen een inzinking, en sommigen een "depressie" en de meester een midlifecrisis.

Dan hebben ze besloten terug te keren.

Op de weg terug kwamen we nog eens bij een gesloten bareel.

Deze keer stonden we er wel maar 6 minuten te wachten.

Toen we terug op school waren was bijna iedereen boos.

Zo ontstond er een staking van een deel kinderen van het 6^{de} leerjaar.

Het ergste van de dag was dat we eigenlijk van aan de spoorweg te voet naar het zwembad konden gaan, dat het Vlaamse zwemweek is en er dus een wedstrijdje was en je een bonnetje kreeg om 1 keer gratis te gaan zwemmen!

Hopelijk moeten wij deze "zwemles" en busreis niet betalen!

Schandalig!!!!!!!

Jo en Els