

# Optreden voor S.O.S. kinderdorpen

Om half één werden de kinderen van Korewiet aan de Twijg afgehaald door een bus van Linden Cars. We moesten nog een dansgroep ophalen, AIKERAES. Toen we in Brussel in de Ancien Belgique aankwamen werden we naar een kei toffe loge gebracht. Sandrine was te laat dus repeteerden wij eerst met Ronny Mosuse. We zongen Malaika, She goes nana en ons slaaplied. Terug in onze loge (die we deelden met de meisjes van aikeraes) mochten we strips lezen en tekeningen maken. Rond half zes was het etenstijd, we aten knolselderpuree, wortelpuree en spinaziepuree met worst. We wilden nog een film zien maar Kitty was de afstandsbediening vergeten. Voor het optreden moesten we nog inzingen en dan was het zo ver! We zongen in de AB in Brussel met Ronny Mosuse, en Sandrine. Leen De Maré presenteerde en Tom Leenaerts was er ook. Het optreden was een mega succes! Maar toen we naar huis wilden gaan bleek de bus van Linden Cars al weg te zijn! Gelukkig waren er genoeg ouders om iedereen naar huis te brengen!

Geschreven door: Els, Jolien, Lotte en Robbert.