

6A naar het Leuvens justitiepaleis



Op donderdag 3 mei gingen we met heel 6A naar het justitiepaleis te Leuven met onze fiets.

We vertrokken in de namiddag. Agent Kris reed met zijn brommertje mee.

Toen we aankwamen, was Marcel Verbelen er al.

Hij ontving ons hartelijk en gaf zeer veel uitleg. Eerst volgden we de weg die de gevangenen moeten volgen.

We zagen eerst de grote kelder vol met bewijsmaterialen.

Daarna gingen we naar de cellen die even klein waren als een WC-huisje.

Toen gingen we naar de wapenkelder die vol stond met geweren.

Er was zelfs een balpen waarmee je kon schieten!

Dan gingen we naar boven naar de jurykamer. Daar kregen we een drankje aangeboden.

Tenslotte bezochten we de echte assisenzaal waar de grote processen in doorgaan.

Het was een onvergetelijke uitstap.

Eén goede raad heeft mr. Verbelen ons nog meegegeven. Hij zei: "Ik ben blij dat jullie hier allemaal geweest zijn maar ik hoop jullie hier nooit meer te moeten zien."

We zijn dus gewaarschuwd!

De kinderen van 6A