



## Sneeuwklassen in Zwitserland!!!!



### Dag 1: vertrek!!!

Iedereen in de klas was heeeeeeeeeeeeeel zenuwachtig, vooral ik! Deze avond om 10u. vertrekken we met de trein. Maar eerst nog een halve dag school. In de namiddag nog snel mijn koffer maken en kijken of ik niets vergeten ben! En dan was het eindelijk tijd! Ik ging gespannen naar het station! Daar verzamelden we in de inkomhal! Maar al snel bleek dat de trein een uurtje vertraging had! En dat is niet goed voor de zenuwen! Uiteindelijk kwam de trein dan toch! Nog snel een kusje aan mama en papa en onze superreis kon beginnen!!! We hadden heeeeeeeeeeeeeel veel geluk dat we slaaptreinen hadden! Ik sliep in de coupé met Babet, Emma, Anke, Elien en Anna!!



Alle valiezen werden geïnstalleerd! En ook iedereen vond een plaatsje om te slapen! Het snoep werd boven gehaald en uitgedeeld! Het duurde nog een paar uurtjes voor iedereen in slaap viel!

---

### Dag 2: aankomst!!!

Iedereen was al vroeg wakker!!! We moesten nog een paar uurtjes wachten voor we in Aigle aankwamen! Iedereen en vooral ik, was weer heel zenuwachtig! En dan eindelijk stopte de trein en konden we beginnen met de koffers uit de trein te laden en ze in de vrachtwagen te leggen!



Vanuit het station namen we een bergtreintje! We moesten daar niet zo lang op zitten. Na het bergtreintje namen we nog een bus naar het hotel (anders moesten we te ver stappen en daar hadden we geen zin in!) In het hotel aangekomen moesten we

direct gaan eten. Het was kip met rijst en currysaus! Daarna gingen we onze koffers halen die op de parking lagen. Iedereen sleurde deze naar zijn kamer en begon alles uit te pakken.

Van op je balkon (iedereen van onze school had er één), had je een prachtig uitzicht!

Als iedereen ongeveer alles uitgepakt had, mochten we onze ski's en skibotten gaan halen. Eerst kregen we nog een korte uitleg. En dan passen, wegen en meten maar! Achteraf bracht iedereen zijn spullen naar het skikot. De rest van de dag hebben we maar wat in de gang rondgehangen en hebben we gegeten! Iedereen ging ook vroeg slapen want we waren nog moe van de treinreis!

---

### Dag 3: eerste skiles!!!

Vandaag moesten we vroeg opstaan, we hadden onze eerste skiles! Na ons ontbijt gingen we ons skigerief halen en vertrokken we naar het terras waar onze skimonitor op ons stond te wachten. Al de beginners van 6b zaten samen, ik spijtig genoeg dus ook. Onze skimonitor heette Dimitri en sprak wat Nederlands, dat was wel tof! Maar zo veel geluk hadden we nu ook niet, het regende super hard!!! En toen we terug kwamen was ik helemaal doorweekt!!! Tijdens de skiles hadden we de basisoefeningen geleerd: hoe je de ski's aan doet, enz.! Als we dan in ons hotel aankwamen hingen we onze natte skipakken in de droogkelder. En dan gaan smullen maar, van het overheerlijke eten!

Omdat de skipakken nog nat waren moesten we wel in het hotel blijven. Toen hebben we onze dagboeken ingevuld en wat spelletjes gespeeld! 's Avonds na het eten hebben we het ganzenbord gespeeld!

Dat was heel leuk, je moest altijd opdrachten uitvoeren, enz. Altijd als je een opdracht had vervuld, mocht je nog een keer gooien!



Wie er het verste stond was gewonnen! En raad eens: onze groep was gewonnen! We mochten als eerste een doos kiezen! Onder elke doos zat iets. Wij hadden chocolade gewonnen en we hebben die verdeeld onder onze groep!

---

### Dag 4: wandeltocht!!!

Om te skiën was het prachtig weer! Een mooi zonnetje en niet al te koud! Tijdens het skiën hebben we vooral ploeg geleerd! In de namiddag gingen we wandelen. Soms zaten we echt in een wolk! Maar boven scheen het zonnetje! Het was een heel vermoeiende tocht! Zeker 4km bergop en dan achteraf terug naar beneden. Als we helemaal boven waren kregen we allemaal van meester Wim een snoepje! Er werden veel groepsfoto's getrokken!



Sommigen hadden ook een zak bij en op de sneeuw die daar lag hebben ze dan op hun zak gegleden! Daarna al babbelend naar beneden! We moesten vandaag vroeg gaan slapen! Het was nog maar halfnegen! Anna en ik en konden niet slapen! We hadden daarom maar wat gelezen! Daar zijn we dan wel op betrapt door Meester Wim natuurlijk, maar gelukkig kregen we geen straf!

---

## Dag 5: naar het dorp!!!

Vandaag was het skiën niet echt leuk. Weer alleen maar ploegen! Dus ik keek uit naar het eten 's middags. We aten spaghetti! Na het middageten gingen we Leysin een beetje verkennen. We zijn een kijkje gaan nemen bij de schaatsbaan en de hele oude huisjes! En we moesten ook nog heel eventjes wachten tot meester Geert en Arne uit de winkel terugkwamen, want ze moesten er nog iets gaan kopen voor de casinoavond! Achteraf moesten wij het wel allemaal dragen! Na het avondeten (patatjes en gehaktbrood met erwtjes en worteltjes!) was het SWINGPALEIS!!!

Er waren allemaal verschillende rondes! Je had de tips-ronde en nog vele andere! Uiteindelijk waren de meisjes toch gewonnen!!!



We vierden eerst onze overwinning en daarna werden de stoelen aan de kant geschoven en was het fuif!

Iedereen danste, en danste, en danste, en danste! Maar dan moesten we gaan slapen en dat was niet leuk! Iedereen was nog in feeststemming! Dus liepen we nog babbelend naar boven!

En in ons bedje lagen we te wachten tot Meester Wim zoals elke avond een liedje in onze kamer kwam zingen!

---

## Dag 6: monispel en casinoavond!!!

Weer vroeg opstaan om te gaan skiën. Maar dat was niet zo speciaal, alleen maar geleerd hoe je moest draaien.



Tijdens het middageten werd iedereen in groepen verdeeld voor het monispel. Je zat met 4 in een groep (sommige ook met 3) en dan konden we eraan beginnen! Er waren 12 standjes en om de 6min. moest je

doorschuiven. Aan elk standje stond je met 4 groepen en moest je

tegen die groepen opdrachten doen.. Je kon altijd brons, zilver of goud winnen. Het was een heel leuke namiddag!

Maar iedereen keek ook wel uit naar de casinoavond. Nog voor het eten kleepte iedereen zich om! Dus in onze chique kledij gingen wij aan tafel. Iedereen keek wel naar ons, want de casinoavond was alleen samen met de school van Tildonk. En dan was het eindelijk zo ver! We gingen naar de bar waar het zou door gaan! Je mocht zelf ook spelletjes meenemen maar er stonden ook spelletjes die je mocht spelen! Achteraf, met het geld dat je had gewonnen, kon je bieden op chocolade! Iedereen had ongeveer een stuk chocolade en toen haalde meester Geert een hele grote Toblerone uit de sportzak. Natuurlijk moesten we nu ons geld samen leggen, we waren uiteindelijk met twee groepen. De groep waar ik in zat had dan gewonnen, de chocolade ging dan de volgende dag verdeeld worden. Voor we gingen slapen hadden we nog tafeldienst en moesten we met ons allen de tafels gaan dekken.

---

## Dag 7: fakkeltocht

We hadden sinds vandaag in de namiddag skiën. Dus gingen we in de voormiddag met de "eitjes" naar de Kuklos, het restaurant waar de eerste verdieping van rond draait. Eerst op het terras genieten van het uitzicht, we hebben ook in de verte een gems gezien! En dan naar binnen om te zien hoe het werkte.



Er waren opnieuw een paar slimme kinderen die hun zak mee hadden en daar gleden we de berg mee af (eigenlijk de babypiste).

En ook met "de eitjes" terug naar het hotel! Weer heel lekker eten en dan gaan skiën. Om te skiën was het mooi weer! En het was super leuk, we mochten in de plaats van een heuveltje de babypiste afskiën.

We hebben eerst in groep geskied en daarna mochten we vrij skiën. We hebben dan in een treintje geskied en ik heb ook achteruit geskied. En wat fantastisch was, tijdens het skiën begon het te sneeuwen! De avondmaaltijd was extra speciaal. Mijn kamergenoot (Anna) en ik hebben de zilveren noot gewonnen! We waren dus de tweede properste kamer van onze verdieping! We kregen niet alleen de zilveren noot maar ook een overheerlijk stuk chocolade! Die avond hadden we fakkeltocht! Maar de meesters hadden natuurlijk de fakkels vergeten te bestellen! Dus moesten we op stap met lichtgevende stokjes! Het was niet echt een fakkeltocht maar een sneeuwballen gevecht door de enorme sneeuwval! Na onze fakkeltocht (en die was maar een paar honderd meter) kregen we op het terras warme chocomelk!!! En dan hebben we onze bedjes opgezocht!

---

### **Dag 8: laatste avond!!!**

Omdat er gisteren zo veel sneeuw is gevallen (zeker twintig centimeter erbij!) zijn we gaan zakglijden! En dat was super tof maar ijsig koud! Beneden was het min vijftien en boven aan de berg min twintig! We zijn super veel met onze zak van de berg gegleden! Na een tijdje was Arne zijn schoen kwijt, die hebben ze later terug gevonden! Uiteindelijk zijn we wel naar het hotel gegaan want anders waren mijn vingers er af gevroren! In de namiddag gingen we skiën en dat was weer heel speciaal

Vandaag mochten we van de blauwe piste af! Dries en ik moesten achteraan skiën omdat wij van onze groep het beste konden skiën! Wij moesten dus iedereen uit de diepsneeuw halen! Maar dit was ook de laatste avond hier in Leysin (spijtig genoeg). Eerst genoten we van een hele lekkere maaltijd en die was extra speciaal! Als dessert was het taart!!!



Na het eten ging iedereen naar de kapel waar de dankavond zou doorgaan! Elke school deed een nummertje dat ze op voorhand hadden geoefend! Wij dansten op het liedje van 50 Cent: de "candy

shop"! Het was redelijk leuk, soms wel wat saai, maar ja! Ik vond het nummertje van de Sint-Michiëlsschool het beste (en per toeval zit mijn neef daar) Zij deden hun nummertje op een liedje van Urbanus! Als elke school zijn nummertje had getoond, moesten we alweer gaan slapen!

---

## Dag 9: terug op de trein!!!

Vandaag voor de laatste keer skiën! In de voormiddag zijn we in een winkeltje souveniertjes gaan kopen! Met de overschot van het geld konden we nog chocolade of andere dingen in de supermarkt gaan kopen!

Iedereen had minstens een zak mee met chocolade of souveniertjes! In de namiddag gingen we voor de laatste keer skiën.

Vandaag hadden we weer dezelfde blauwe piste gedaan maar dan wel twee keer! Dries en ik moesten ook weer achteraan skiën! Het was deze keer wel raar, want je wist dat het de laatste dag hier was! We waren een beetje te laat terug van het skiën, maar dat was niet zo erg. Na het skiën gingen we onze skispullen inleveren en kregen we ook ons skibrevet.

In de voormiddag hadden we onze valiezen moeten inpakken want om vijf uur moesten die naar de vrachtwagen. 's Avonds aten we soep, cordon bleu, worteltjes, jagersaus en puree! En als dessert een vanillepuddinkje! We mochten niet meer naar onze kamer na het eten, dus zaten we in de gang of in een klaslokaal. En dan eindelijk gingen we om zeven uur met de bus vertrekken! Daarna reden we met het bergtreintje naar het station. We moesten nog eventjes wachten op onze trein! De meesters zeiden dat er één procent kans was dat we weer slaaptreinen hadden! Maar wij houden van die één procent! In onze coupé sliepen we weer op dezelfde plaats! Het was echt een supervakantie om nooit meer te vergeten!!!



Verslag door: KAREN