

Er even tussen uit naar Leysin

Woensdag na schooltijd was ik al een beetje zenuwachtig. Ik was nog maar pas thuis en vroeg direct: "Is mijn koffer al gepakt?" Mama zei: "Nog niet helemaal". Tegen 20.00 u was de koffer gepakt. Nog een uurtje en we zouden vertrekken. Na dat uurtje stond je dan op het perron te wachten op de trein. Als het zo ver was, stond je daar met een wuivende hand en een glimlach. Ik moest naar coupé 7. We hadden geluk dat het een slaaptrein was. Je sliep met 6 in 1 coupé. Ik sliep samen met: Irina, Annelien, Britt, Tine en Sofie Pans. Eerst wisten we niet dat je van die zetels bedden kon maken maar meester Wim was dat komen zeggen. Na de treinreis waren we nog niet aan het hotel. We moesten nog een bergtreintje nemen, en daarna nog even de bus. En dan kwamen we aan bij het hotel. Wij moesten allemaal met onze zware valiezen op de trap naar boven. Gelukkig sliepen we op de 1ste verdieping. Tiana, Liselot en ik sliepen samen in kamer 1406. Wij waren alles aan het uitpakken. De volgende morgen kwam de meester ons wakker maken. Wij waren alles aan het proper maken. We dachten maar aan 1 ding: de noot winnen en ook aan de lekkere chocolade. Dan kwam de 1ste skiles. Ik zat bij Mazen, Nick Mo, Nick Me, Boris, Tine, Irina, Annelien, Eva, Amelie, Guus, Maartje, Marie en Thomas. Dat was een toffe groep maar meer naar het einde toe moesten we leren slalommen. Maar er waren er 2 die dat niet zo goed konden. Die moesten naar een andere groep om dat te leren. Die nacht had ik heerlijk geslapen. . . De volgende ochtend waren we weer gaan skiën. Die avond hadden we ganzenbord gespeeld. Spijtig genoeg hadden we niks speciaals gewonnen, gewoon een zakje lucht. De tijd vloog voorbij. Het was al zondag. Zondag waren we naar het dorp geweest. En zijn we ook eens gaan kijken naar de schaatsbaan. De swingpaleisavond was super cool!!!. Natuurlijk zijn de meisjes gewonnen. Tijdens het voorlaatste avondmaal waren er 3 mooie en vooral lekkere taarten. Ondertussen waren we al verwisseld van dagorde. 's Morgens moest je alles al in pakken. Daarna zijn we souvenirertjes gaan kopen. Voor we weer naar huis vertrokken, waren we eerst nog 1 keer gaan skiën; Vlug die natte kleren uittrekken en in je koffer steken. Met de zware koffers zijn we dan toch op de trein geraakt. We hadden 1% kans dat we terug een slaaptrein hadden. En ja, het was een slaaptrein!!Na de lange rit zag ik mijn mama al staan. Na de reis zijn we nog lekker gaan ontbijten en dat was dan ons fantastisch reisje naar de bergen.

Groetjes van sofie moes (roze zonnebril)