

Gaan helpen bij

de kleuters

DAG 1: 18-01-07

Ik ben gaan helpen in de kleuterklasjes. Zo zag mijn eerste dag eruit: Eerst mocht ik gaan helpen bij juf Mia. Zij geeft turnles. Eerst zei ze wie ik was en vertelde ze hoe de kinderen heten. Eerst deed ze een spelletje met een blauw zakje. Een beetje zoals zakdoek leggen maar dan met een blauw zakje. Als elk kindje geweest was deed ze een ander spelletje met de kindjes van de klas van juf Nicole. Ik en juf Mia tekende met een rood krijtje allemaal vierkanten huisjes noemen juf Mia het. Dan deden de kindjes daar allemaal oefeningetjes op. Daarna mocht ik de kindjes helpen om over een bank te lopen. Dan was de turnles gedaan. Ik mocht gaan helpen bij juf Anita. Daar mocht ik de kindjes hun jasje helpen aandoen, hun koekjes en boterhammetjes geven en hun drankje geven. Als iedereen naar buiten was kon ik ook gaan. Daar had ik handen tekort. Er wilde veel kleuters mij een handje geven. Na de speeltijd ging ik helpen bij juf Saskia. Daar moest ik helpen bij knippen en schorten en ridder en jonkvrouwkleren aandoen. Dan had ik werkmoment. Ik mag altijd dan naar juf Hilde haar klas gaan. Het was middag ik mocht eten in juf Nicole haar klas. Daar hielp ik de kindjes met hun jasjes. Dan mocht ik terug gaan helpen bij juf Saskia. Toen was het speeltijd. Het was een leuke eerste dag.

Dag 2: 19-01-07

Eerst ben ik gaan helpen bij juf Rita haar klas. Daar was Wolf jarig. Hij wordt zes jaar. We zongen allemaal voor hem. Dan maakten alle kindjes een tekening voor hem. Daarna was het tijd om te smullen van de cake die Wolf had meegebracht. Wat had ik even geluk dat ik nu net daar mocht gaan helpen! Dan was het speeltijd. Na de speeltijd ging ik naar de klas van juf Saskia. Daar was de helft van de klas gaan turnen. Na de middag ging ik helpen in de klas van juf Nicole. Het was weer een fijne dag! Nu is het weekend! Dat is leuk! Maar ik wacht al op maandag!

Dag 3: 22-01-07

Eerst ging ik helpen bij de turnles. Het klasje van juf Nicole ging turnen. Het eerste wat ik daar moest doen was de kindjes helpen schommelen met dat laddertje. En daarna mocht ik de

kindjes helpen als ze over de bank moesten kruipen. De kindjes moesten een soort parcours afleggen. Na de turnles moest ik gaan helpen bij juf Kim [juf Lut] haar klas. Ik deed de kindjes hun jasjes aan en gaf hen hun koek. Dan was het speeltijd. Na de speeltijd ging ik helpen bij juf Kim. Ik hielp de kindjes daar met schilderen. Juf Kim dacht dat ik in het middelbaar zat en dat ik voor kinderverzorgster studeerde. Ze dacht dat ik daar stage kwam doen. Dan was het middag. Ik at bij het derde leerjaar. Daar was aan tafel een ruzie om U tegen te zeggen. Na de middag moest ik gaan helpen bij de turnles. Dit keer turnde de kindjes van juf Saskia haar klas. IK hielp weer bij de bankjes. Daarna hielp ik in de klas van juf Saskia. Daar deden ze een spelletje juf Kathleen trok twee namen. De ene was de draak en de andere de ridder. De ridder moest even met mij mee op de gang. Dan kon de draak zich verstoppen. Het was een super leuke dag!

Dag 4: 23-01-07

Eerst ben ik naar het derde leerjaar gegaan, ik had werkmoment. Na het werkmoment ging ik helpen bij juf Anita. Daar heb ik lang geholpen. Maar het was wel leuk. Ik heb drie keer mee in het kringetje gezeten. Het was altijd ruzie omdat er meerdere kinderen naast mij wilden zitten. Er was een kindje Julie, ik had beloofd dat ik naast haar zou zitten. Maar dan ging mijn bril stuk. Ik moest naar de directrice met mijn bril. Maar juf Rita stond samen met Hankie op de gang. Hankie is de mama van Elise uit juf Rita haar klasje. Hankie heeft hem voorlopig gemaakt. Ik moest helpen bij de computer. Maar die blokte. Dus moesten de kindjes iets anders doen! Ik ging met een groepje van zes samen zitten [ik heb zo drie groepen gehad! Het spelletje was "Mijn eerste lotto" Het was weer super-plezant!

Dag 5: 24-01-07

Eerst ben ik naar het derde leerjaar gegaan, ik had werkmoment. Daarna ging ik helpen bij juf Nicole in de klas. Dan zaten ze in het kringetje naar muziek te luisteren. Na het liedje "Broeder Jacob" gingen de kindjes naar het toiletje. Ik gaf de kindjes hun fruit. Als ze klaar waren met eten deden ik en juf Nicole de kindjes hun jasjes aan. Dan was het speeltijd, daar waren drie kindjes gevallen: Axel, Flore en Chayenne. Na de speeltijd was het poppenkast. Juf Nicole en juf Anita speelden met de poppenkastpoppen. Dan was het tijd om naar huis te gaan. Het was een rustige maar leuke dag!

Dag 6: 25-01-07

Eerst ging ik helpen bij de turnles. De kindjes speelden met een klein balletje. Juf Mia had ook muziek opgezet. Daarna moest ik de "koningin" spelen. De kindjes gooiden balletjes in de

driehoek van banken en ik moest ze eruit gooien. Na de turnles ging ik helpen bij juf Anita. De jasjes moesten aangedaan worden. Het was speeltijd. Na de speeltijd ging ik helpen bij juf Saskia. Ik hielp de kindjes met hun knutselwerkjes. Er wads een kom met water, afwasmiddel en verf. De kindjes kregen een rietje om in de kom te blazen, dan kwamen er allemaal belletjes uit. Dat moest ik op een papier drukken. dat gaf een mooi effect. Ik heb ook Albert en Freya geholpen met hun andere werkjes. Het was weer een superleuke dag!!! Jammer dat al mijn voorlaatste dag was!!!

Dag 7: 26-01-07

Eerst ging ik helpen in het klasje van juf Rita. Dat heeft twee een soort van groepen. De Slakken en de Muizen. De "Muizen" moesten een werkje maken en de slakken mochten spelen. Eerst moest ik gewoon potloden slijpen. Daarna moest ik een kindje helpen met knippen. Daarna was het speeltijd. Er stond muziek op buiten. Ik troostte een kindje dat aan het huilen was. Na de speeltijd ging ik helpen bij juf Saskia in de klas. Daar hielp ik de kindjes met hun werkje. Er gingen altijd enkele kindjes met juf Saskia mee. Ondertussen was juf Mia daar. Dan was het middag, ik ging naar huis eten. Na de middag ging ik weer helpen bij juf Saskia. Het was super! Dit was een kei super toffe week!!! Jammer dat het al voorbij was!!!!!!!

Mijn besluit staat vast:

ik weet zeker dat ik kleuterjuf wil worden!!!