

# Romantische dichterskunst in 4a !

Verliefd zijn is goed  
Dan heb je moed  
Om het aan iemand te vertellen  
En je kunt ook bellen.  
Rood, groen en blauw...  
IK HOU VAN JOU !  
Hou jij ook van mij ?  
Dan ben ik blij.  
Samen naar de zonsondergang kijken...  
Zouden we op elkaar lijken ?



(geschreven door Hanne, Robyn, Yoric en Daan)



Als ik jou zie,  
Krijg ik een fijn gevoel !  
Dan denk ik aan een heleboel !  
Ik begin te blozen,  
Want ik heb voor jou gekozen !  
Ik kom steeds dichterbij  
En dan word ik zo blij !  
Soms denk ik aan ons in Mons.  
Daar kijkt iedereen naar ons !  
Dan ben ik erg verlegen  
En tel ik tot negen !

(geschreven door Lisa, Matyas, Mara en Hervé)

Dit is voor jou  
Omdat ik zoveel van je hou !  
Rozen rood, hemel blauw  
Wat hou ik toch van jou !  
Hart van koekenbrood,  
Mijn liefde voor jou gaat nooit dood !  
Ik ben aan het dromen  
Dat je gaat komen !  
Ik kijk heel lang  
Naar de zonsondergang !  
Mijn hartje gaat steeds sneller slaan...  
Ik kan nog amper op mijn benen staan !  
We lopen hand in hand naar het strand in de zomernacht  
Jij bent mijn STERRENPRACHT !



(geschreven door Ymke, Bart, Yenthe en Tine )

We zaten aan zee  
De zon ging onder...  
Ik vroeg: Ga je mee ?  
Je ging mee...het was een wonder !

Het was heel knap.  
Terwijl we naar huis moesten,bleven we kijken !  
De liefde ging rap,  
De zee begon heel mooi te lijken !

Je ruikt als een roos.  
Je gaf me een kus.  
We hadden allebei een bloos,  
Maar ik miste mijn bus !

(geschreven door Thomas, Robbe en Lars)



Liefde is mooi, liefde is groot...  
Kom met me mee varen in een boot !  
Jij blijft in mijn hart, mijn hart is rood  
Ik hou van jou tot aan mijn dood !

De lucht is blauw, het gras is groen...  
Jij bent mijn valentijn, ik geef jou een zoen.  
Jij bent mijn schat, jij bent mijn lief  
Daarom schrijft deze hartendief jou een brief!

(geschreven door Jarno, Sarah, Janne en Movsar)

Ik zie je elke dag  
Wat hou ik van je lach !  
Ik denk de hele tijd aan jou  
Omdat ik zoveel van je hou !  
In mijn mooiste dromen wandelen we langs het strand...  
Samen, hand in hand !  
Mijn hart gaat sneller slaan,  
Als ik jou zie staan.  
Ik stamel met de woorden zo klein:  
Word jij mijn lieve valentijn ?

(geschreven door Eline, Iliana, Tom en Glenn)

