

De mondiale vormingsdag !

Vandaag was het in onze school mondiale vormingsdag over Pakistan. We moesten verkleed naar school gaan. Ik was een beetje zenuwachtig. Ik vond dat ik er een beetje belachelijk uitzag.

We kwamen de klas binnen en legden onze brooddoos zoals altijd in de bak. Dan kwamen er twee 18-20-jarigen de klas binnen en ze zeiden dat we een leren kameel gingen maken. Eerst moesten we een papieren tekening van twee kamelen uitknippen. Dan legden we die op een stuk leer en tekenden er langs. Dan knipten we op de lijnen en hadden we twee platte kamelen. Die moeten we dan aan elkaar naaien en er watten in stoppen.

Daarna moesten we onze turnpantoffels aandoen en gingen we naar de turnzaal. Daar leerden we Pakistaanse dansen. Daarna was het speeltijd. We keken ook naar dia's en gingen op bezoek in de tentoonstelling. We gingen in de hulpklas ook bidden zoals ze dat in Pakistan doen.

Dit opstel is van Daan Hellinckx uit 4a