

# Naar de brandweer

We zijn dinsdag 4/12 naar de brandweer geweest ,het was er heel leuk.  
We hebben er een brandweerparcours gedaan en in een brandweerwagen gereden.  
We hebben ook op 20 meter hoogte op een ladder gestaan. dat was ook heel tof.  
De brandweermannen hebben ook een brandweer demonstratie gegeven over wat je moet doen als een frietketel in brand staat.  
Je mag er nooit water op gooien want dan schiet er een steekvlam omhoog wat je wel moet doen is er een vochtige handdoek op leggen.

Ze hebben heel erg veel brandweerwagens waaronder ook ziekenwagens,  
Voor elke poort is er een ander geluid.  
In alle soorten wagens zitten heel veel spullen.  
In een van de wagens vind je een soort hegschaar waarmee ze de auto's die ze niet open krijgen kunnen losknippen.  
In een van de ziekenwagens zaten speciale dingen om mensen van de grond te krijgen.  
Er zijn heel veel blusslangen, de brandweer heeft een speciale machine om de blusslangen te wassen.  
Na dat ze gewassen zijn worden ze opgehangen in een hele hoge toren.

In een andere toren is een speciale klimmuur en een hele hoge trap om te trainen.  
Daarop moeten ze trainen voor bij branden in hoge gebouwen.

En zo verliep onze voormiddag bij de brandweer

Jens, Zoë, Yana, Paulien