

Het zesde leest voor III

Rantje de uil en vier kleine uiltjes, ze waren uit hun nest gevallen, maar hij kon vliegen.

Het uiltje was bang van de auto's, er was een auto gestopt. Ze namen hem mee. Het was leuk. Het waren Cédric en Marijn die vertelden, het was leuk en grappig.



Nel op de fiets

Ze was aan het fietsen, ze ging een brief wegdoen. De fiets was rood, haar bloesje was blauw en geel, de helm was ook blauw en geel, het broekje was blauw. Ze droomde!



“Er was eens een wedstrijd van fietsen, ze droomde dat ze kampioen was.”

Wij hebben zelf ook mogen lezen.

“Het ging steil omhoog en steil omlaag, ze probeerde altijd sneller te zijn.”

Het was een mooi verhaal en super leuk!

Verslag gemaakt door:
Julien, Zoé, Kenzo en Ashley

