

Met de klas naar Zwitserland

Zaterdagavond zijn we vertrokken om 22:30 op sneeuwklassen. We zaten samen met kinderen vanuit Mol op de bus. De busreis was tof , maar we hebben niet veel geslapen! 😊 Ik zat naast Lara in de bus en heb maar 2 uur geslapen. Voor mij duurde de busreis uren , 1 minuut duurde 1 uur en dat vond ik niet leuk. Toen we zijn aangekomen , was iedereen wel moe, denk ik. We hebben veel snoep gegeten. Dus we zijn aangekomen en we zijn eerst gaan eten. Toen we aankwamen, was het aan het sneeuwen. In het restaurant hebben we héél lekker gegeten. Elke morgen van dat heerlijke fruitsap en cornflakes en af en toe een boterham met choco. Mmm lekker! 's Middags en 's avonds was er lekker warm eten en water om te drinken. Maar op de afscheidsavond, de voorlaatste dag, hebben we 's avonds cola gekregen en die was super lekker. Onze kamer was groot genoeg maar ik had het groter



verwacht. Vooral de badkamer had ik iets groter verwacht. We hadden een mooi uitzicht op de besneeuwde bergen. Ik sliep met Lara op de kamer. Er was ook een kamerprijs die je kon winnen voor de best opgeruimde kamer. Maar helaas hebben we die niet gewonnen. 😞 Freya en Nora hebben die wel gewonnen , de eerste dag al zelfs. De eerste dag moesten we om 20:30 gaan slapen want iedereen was moe. De rest van de dagen mochten we (of moesten we) om 21:00 gaan slapen. En de maandag en de dinsdag moesten we om 08:00 opstaan en woensdag , donderdag en vrijdag om 07:30. Het hotel is heel groot, er kunnen natuurlijk veel kinderen in verblijven. Hiernaast zie je een foto van een stukje van het hotel. Als je het nog niet wist , het hotel heet Fabiola. Op maandag was het heel mooi weer. Toen zijn we voor het eerst gaan skiën. Het was zelfs zo warm dat we onze jas mochten uitdoen en in onze trui gaan skiën. Onze skimoni heet Alex en hij sprak tegen Carmi Frans omdat Carmi Frans spreekt en tegen ons sprak hij Engels. Ik verstond hem een beetje , maar niet alles wat hij zei , kon ik verstaan. Ah ja , zondag zijn we ook gaan zakken glijden en dat was heel leuk. Maar we zijn ook op andere dagen gaan zakkenglijden. Ik was de kampioen in het zakkenglijden. We zijn op 15 februari vertrokken en aangekomen in Leysin (Zwitsrerland) op 16 februari. We zijn daar gebleven tot

21 februari en zijn 's avonds om 19:45 ongeveer vertrokken, en 's morgens in Wijgmaal aangekomen om 06:30. We hebben er ook veel mensen ontmoet zoals de scholen Bleydenberg, Mol, Velle, Geraardsbergen en St.-Truiden. En Nette heeft een jongen leren kennen en die heet Kobe en daar is ze nu mee samen: een koppel. En Morgane heeft ook iemand leren kennen en die heet Maxim en daar is Morgane een koppel mee. Maandag avond hebben we een ganzenbordspel gespeeld. We werden in groepjes van 4 verdeeld en elk groepje kreeg een opdracht. Ik zat bij Nette, Kaat en Arne in de groep. We zijn 2^{de} geëindigd en hebben als prijs een rolletje mentos gekregen. We hebben ook veel uitstappen gemaakt. We zijn naar het Meer van Genève in Montreux, naar het uitzichtpunt op Prafandaz en naar een draaiend restaurant Kuklos geweest. De laatste dag zijn we nog gaan skiën en we hebben op de blauwe piste geskied. Maar omdat er geen tijd meer was om nog eens de piste te doen hebben we een sneeuwballengevecht gedaan. Eerst de jongens tegen de meisjes en dan allen tegen 1. We hebben ook een race gedaan om het eerste naar beneden tuimelen. Dat was leuk maar dat tuimelen deed wel een beetje pijn want mijn bril zat niet goed en er was dan geen tijd om die goed te zetten. Als avondactiviteit hadden we ook een casinoavond en ook een fuif. We hebben ook een avond vriendschapsbandjes gemaakt. Ik heb er 2 gemaakt één met geel en oranje en één met licht blauw en donker blauw en groen. We hebben ook liedjes gezongen en blokfluit gespeeld. Gelukkig had iedereen zijn blokfluit mee want anders kon die niet meespelen! Hier zie je een foto van ons als we blokfluit spelen!!!



De laatste dag hebben we moeten inpakken. Dat was super maar echt super stom! Ik moest proppen om alles erin te krijgen. En als ik alles had ingepakt, was ik mijn zonnecrème er vergeten in te steken! Dat was niet leuk want als je iets vergeet dan ben je echt boos op jezelf. In de namiddag zijn we naar het winkeltje geweest. Daar kon je souvenir-tjes kopen. Ik heb zelf 2 souvenir-tjes en ook één reep Toblerone gekocht. We hebben elke dag mooi weer gehad maar 2 dagen was het aan het sneeuwen. We hebben ook in ons dagboek geschreven. Dat was leuk maar soms keken de andere mee en dat was niet zo leuk. De busreis terug was veel leuker. Nu zat ik naast Bride en we hebben al mijn snoep opgegeten. Het is te zeggen, ik heb al mijn snoep opgegeten. Maar ik had niet veel snoep meer dus dat kan geen kwaad. En onderweg bij een plasstop zagen we een andere bus staan en we dachten dat dat Bleydenberg was maar dat was niet. Het was een andere school. Toen we er naar zwaaiden, zwaaiden ze terug en liet er iemand zijn blote kont zien. Dat vonden we wel grappig! Ik heb

meer geslapen dan in de heenweg. Toen we aankwamen, was ik super blij dat ik mijn mama en papa terug zag. Toen ik thuis was, heb ik gewacht op Ruben, mijn broer, tot hij wakker was en hij was kei blij dat hij mij terug zag. Hij was bijna aan het wenen. Ik vond sneeuwklassen echt zo leuk!!! Ik wil het zeker nog eens opnieuw doen!!



Dit opstel is van Bollens Jana.