

# Frans carnaval in 3A ...

Enkele getuigenissen ;- ) :

- We hebben Franse les gehad. Het was best wel moeilijk om de woorden te onthouden. Maar door de beste juf Nan is het gelukt ☺.

Met een toverstof zijn we naar de Franse wereld gegaan. Het was echt leuk!

( Ruben, Magnus en Yoran )



- We zijn naar het land van Frans geweest. Het toveren was keitof ... echt waar! We hebben vijf nieuwe Franse woorden geleerd. Het was moeilijk maar leuk en grappig. Ik vond het verkleden ook heel leuk.

( Chayenne, Robert, Lucas en Lander )

- We gingen naar het land van Frans. We spraken alleen maar Frans tegen elkaar! We leerden in het Frans: spook, ridder, piraat, prinses en heks. We mochten op de foto! We mochten ons ook verkleden. Het was wel moeilijk.  
( Flore, Antje, Tanoë en Milan )



- We hadden een toverstokje en zijn naar het Franse land geweest. We leerden over het spook, de prinses, de piraat, de heks én de ridder. We hebben kleren gekregen om ons heel gek te maken. Soms verstonden we de juf niet. En ze was gek verkleed. We vonden het leuk.  
( Hanne, Nele, Zoë en Yilke )