

# uitstap Leuven



Dit zijn wij: Laura, Yentl en Charlotte

## het stadhuis

Daar stond de gids, die ons mee nam naar het pronkstuk van Leuven: het stadhuis, het is in gotische stijl gebouwd. De buitenkant heeft 236 beelden waaronder 16 vrouwen. In het stadhuis is er ook een kamer voor belangrijke zaken die met geld te maken hebben. We gingen naar de eerste salon, daar hangen alle portretten van de vorige burgemeesters. Nu namen we een kijk in de trouwzaal (tweede salon) dan gingen we naar de derde salon, Dat noemen ze ook wel de donkerste salon. Wist je dat er vroeger 2 prinsen in de laatste salon hebben geslapen. Daarna namen we een kijkje in de raadszaal daar stemmen ze over dingen, als er een openbare zitting is kan je nog altijd gaan kijken achter die raadszaal is er een kamertje waar ze dan beslissen wat voor straf je kreeg of voor wie er gestemd wordt. Toen gingen we langs een smalle trap (wenteltrap). Dan kwamen we in de zolder waar heel veel sokkels waren. Zeker 100 standbeelden. De bouw van het stadhuis duurde 30 jaar.



# de sint- pieterskerk

De Sint- Pieterskerk is ook in Gotische stijl gebouwd. Het is de grootste kerk van Leuven en is in de 15<sup>de</sup> eeuw gebouwd. Aan de bouw van de Sint- Pieterskerk is er 120 jaar gebouwd en ze is nog altijd niet af. Dat komt omdat de grond daar heel vochtig is op die plek en daar kunnen dus geen zware gebouwen staan. De kerk moest 168m hoog orden, dat is niet gelukt.

De scharkamer van de Sint- Pieterskerk

Dit deel noemen ze eigenlijk het koor, maar omdat er belangrijke schilderijen, en daarom noemen ze het ook hun "schatkamer". Wist je dat vroeger Gotische kerken veel kleurrijk waren.



De Sint- Pieterskerk



Meester Jan luidt om het kwartier de klok

# Fiere Margriet

In een herberg woonde Fiere Margriet samen met haar familie. Ze wilden de herberg die dag sluiten. Die avond kwamen toch nog gasten. Die lieten ze toch nog binnen. Dezelfde avond was de wijn op, Fiere Margriet ging wijn halen, toen ze terugkwam werd

ze overvallen door "struikrovers" dezelfde mensen die bij haar familie in de herberg waren gekomen toen Fiere Margriet weg was hebben ze de familie vermoordt. Ze wilden aan haar "prive" dingen komen. Dat vond ze niet goed. Ze vermoorden haar en wierpen haar lichaam in de Dijle en ze stroomde stroomopwaarts. Nu kan je haar botten zien op de eerste maandag van september.

# standbeelden

## Fons Sapientiae

Is het beeld voor de eeuwige student: ze studeren en drinken tegelijkertijd

## Renée

Is de vrouwelijke studente, in die straat kregen de vrouwen hun eerste peda.



## abraham



abraham is het standbeeld van de 50 plussers. ( de mannen van het jaar). Hij staat in het Sint-Donatuspark.



## M e r c a t o r

Staat op het mercatorpad. De mercator woonde in de Mechelsestraat. Hij is bekend voor zijn wereldatlas en hemelatlas.

## D e k o t m a d a m

De kotmadam op de oude markt. Vroeger wilden sommige moeders dat hun student toch een beetje word gecontroleerd. Dan stuurde ze hun dochter/ zoon naar een kot waar een kotmadam is.

## D O R R E

Hij is een bakker en hij staat op de Diestsestraat.

# de Quick

We waren ook gaan eten in de Quick.  
En op het einde hadden we churos (lange sterretjesvormige smoutebollen) gegeten. Dat was echt lekker. De ijsjes zagen er vies uit, maar ze waren wel lekker.



# einde

charlotte  
Charlotte

Laura  
Laura

Yentl  
Yentl