

Liever lui dan paars

Er is een hele lui jongen, hij woont bij zijn oma.
Zijn oma is heel actief ze ,turnt ,danst ,gaat iedere dag joggen en zo voort.
Maar de jongen niet, het enige dat hij doet is ,eten en drinken ,tv kijken, in en uit zijn bed,
meer niet. Zijn oma ziet paars van alle inspanningen die ze doet.
Zij zelf weet het niet want ze kan niet in de spiegel kijken.
Ze hebben geen spiegel, de jongen is te lui en de oma te actief en heeft daardoor geen tijd om
er één te kopen. Iedereen kijkt naar haar, dan denkt zij dat ze mooier is dan hen.
Als ze thuis komt is ze wel uitgeput maar toch doet ze verder met wat ze bezig is.
Ze werkt en werkt ,sport en sport, daardoor heeft ze een goede conditie.
Op een dag vroeg ze aan de jongen “Doe toch mee het is echt leuk“.
De jongen zei :” Nee ik ben liever lui dan paars.”
De oma schrok en zei :” Laat me niet lachen dat kan toch niet.”
Toen keek ze naar haar eigen :” Armen ,benen ,handen enzovoort.”
Ze zei :”Ooh, ik zie paars, hoe komt dat?”
De jongen zei :”Je ziet paars omdat je veel te actief bent.”
Toen zei de oma :”Ik ben liever paars dan lui.”
De jongen zei :”Ik ben liever lui dan paars.”

Ze leefden nog lang lui en paars !

einde