

De kalkoenenopstand

Robin Spleesters

Doordat de kalkoenen altijd werden opgegeten, zei de baas van de kalkoenen: “Nu is het genoeg geweest, wij gaan in opstand”. Dus maakten ze bogen, speren, zwaarden en één ram.

Ze gingen naar een huis in het bos.

Ze stormden het huis binnen met een ram en ze zeiden: “Halt, de kalkoenenpolitie!”.

De bewoner pakte vlug zijn geweer en schoot iedereen neer.

Behalve de generaal, want die zat verstopt.

De generaal sloop stilletjes naar de bewoner, gooide zijn speer recht in zijn hoofd en dood was hij.

Hij hing naar huis en zei tegen de kalkoenenbaas: “Uw patrouilles zijn doodgeschoten maar ik heb de bewoner van het huis met mijn speer dood gedaan. U zal voorzichtig moeten zijn met uw mannen, anders gaan ze allemaal dood”.

“Oké”, zei de baas. Ineens kwam een wachter binnengelopen en zei: “Baas, er komt een leger jagers aan, ze hebben vast gezien wat in dat huis is gebeurd!”. De baas zei: “Maak je klaar voor de oorlog. Roep de boogschutters samen en vraag aan Legolas dat hij komt”. Even later stonden de boogschutters klaar en de baas zei tegen Legolas: “Legolas, jij bent de beste van mijn boogschutters. Er komt een leger jagers aan. Maak de boogschutters klaar voor een oorlog.”.

Legolas zei: “Kom jongens, we gaan dat leger stoppen, we klimmen in de bomen.”.

De baas van de kalkoenen zei: “Alle speer- en zwaardmannen staan vooraan. Vecht voor ons leven”. De boogschutterkalkoenen zeiden: “We zien ze, baas!”. “Oké, schiet maar.”, zei de baas.

Maar de jagers zagen de speer- en zwaardmannen en ze schoten de speer- en zwaardkalkoenen één voor één neer.

Maar de boogschutterkalkoenen vochten terug en schoten vele jagers neer.

Uiteindelijk, toen bijna alle kalkoenen en jagers dood waren, verscheen er ineens een licht.

Het waren God en Jezus. Ze zeiden: “Stop er mee! Geef elkaar een hand en wees vrienden! Het is niet leuk om oorlog te voeren!”. Toen gaven de boogschutterkalkoenen en de jagers elkaar een hand en gingen samen feestvieren.

E I N D E