

Als ik honderdduizend euro had gewonnen...

Op een dag waagde ik mijn kans op de Lotto. Toen ik mijn nummers nakeek bleek dat ik € 100.000 gewonnen had.

Wat zou ik met dat geld gaan doen? Even denken: een huis kopen? Neen toch maar niet. Een auto kopen? Jammer maar ik heb geen rijbewijs dus dat kan ook niet.

Opeens wist ik het! Ik organiseer een heel groot voetbaltornooi waar iedereen uit de hele wereld mocht aan deelnemen. Er zouden geen winnaars of verliezers zijn, het ging om het plezier van het voetballen. Ik zette mijn plan op internet en de aanvragen om te mogen deelnemen stroomden toe.

Toen was de dag van het voetbaltornooi aangebroken. Alles verliep heel goed. Er waren voor iedereen hamburgers, frietjes en limonade in overvloed. Ik maakte veel nieuwe vrienden. Mensen uit Afrika, Amerika, Japan,... allemaal waren ze heel blij met mijn voetbaltornooi. Ik had voor iedereen een kleine beker en een medaille voorzien.

Als kers op de taart kwamen de spelers van Club Brugge langs. Zij vonden mijn idee zo leuk dat ze me op het podium riepen. Van hen kreeg ik een reuzengrote beker. Ik kom hem amper opheffen, zo zwaar was hij. Ik zette een stap opzij en boem!... ik viel van het podium!

Ik deed mijn ogen open en lag naast mijn bed, het was allemaal maar een droom!