

Op een dag wandel ik door het bos, het bos van de verdwenen mensen. Het lijkt dat ik door geluid naar daar word getrokken. Ik ga kijken en ik zie pratende dieren. Ze zijn over afvalstorting aan het praten. De reden dat ze afval storten is dat ze de mensen willen weggagen zodat ze dag en nacht kunnen praten. Ik ga naar huis. Daar heb ik een robottrol gemaakt dat al het afval zal opzuigen met zijn grote mond. Ik ga terug naar het bos en de robottrol maakt het bos weer proper. Ik geef het hele dorp een uitnodiging voor een groot feest. In de uitnodiging staat dat je naar het bos van de verdwenen mensen moet komen om kwart voor 3. Aan alle mensen vertel ik dat ik het bos heb opgeruimd en dat iedereen daar nu weer kan gaan wandelen. Op één voorwaarde, iedereen moet de natuur respecteren en mag geen afval achterlaten. Iedereen is heel blij dat ze samen met de kinderen terug naar het bos kunnen.

Einde