

# als de mensen uit het bos zijn verdwenen

Op een donkere zondagavond moest het gezin Vanparijs vluchten voor een everzwijn.

Ze waren op pad toen ze opeens aangevallen werden door Stijn het everzwijn.

Ze liepen en liepen, maar kleine Simon kon niet volgen.

Het everzwijn had hem te pakken en liep weg, maar toen opeens kwam er een boswachter.

Hij was dik, klein maar wel dapper.

Hij had ook een jachtgeweer bij zich en kon de kleine peuter redden.

De familie Vanparijs vertrok opgelucht weer naar huis.

Toen de boswachter Stijn het everzwijn had gevangen bleken het twee eekhoorns te zijn met een everzwijnenpak aan.

De boswachter liet ze vrij en ging naar zijn kleine huisje.

De twee eekhoorns zagen dat hij weg was en ze gingen naar de wolven.

De wolven begonnen te huilen want zo wisten de dieren dat het feest was.

Ze gingen naar het open plekje van het bos zelfs de trol ging mee.

Iedereen begon te zingen en dansen.

Ze hadden moddertaart en bladertaart gemaakt.

Ze konden natuurlijk ook praten.

Mijnheer de mol las de hele tijd in de YO!

De reus was D.J., de kleine kabouters waren ober, de wolven smulden van al dat lekkers en de egels hielden een oogje in het zeil en niet te vergeten... de dassen verkochten heerlijk snoepjes en koekjes.

Ook de gekke kostuums en de maskers vlogen de deur uit.

De elfen zaten op de elfenbankjes een koffiekletsje te doen, maar de koekjes waren op. "noproblem"

Ze gingen naar de dassen want die hebben toch een snoep en koekenwinkelkje.

Dan begon mama eekhoorn ineens te zingen want baby eekhoorn werd twee jaar en papa eekhoorn werd achtentwintig jaar, het was dus dubbel feest.

Ze feesten zo hard want na één uur licht iedereen al in dromenland!!!

Floor

# einde