

Beste ouders en leerlingen,

Een tijdje geleden kwamen we voor de pinnen met ons project:

MENSEN MET EEN HANDICAP VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP.

Jongeren van de Buso school Ter Bank trokken naar Jazskotle in
Polen .

Hier is er een instelling voor weeskinderen of achtergelaten kinderen
met een ernstige, meervoudige handicap.

Het is onze bedoeling om onze jongeren die een bepaalde
werkvaardigheid hebben zich te laten inzetten voor anderen en zich
bewust te worden dat zij toch nog wel heel wat mogelijkheden
hebben.

U hebt dus een dubbel project gesteund!

Enerzijds hebt u mee de reis van de jongeren van Ter Bank en hun
begeleiders mogelijk gemaakt, anderzijds hebt u reële steun gegeven
bij de aankoop van een duur beademingstoestel waar men
daadwerkelijk nood aan heeft.

Onze jongeren van Ter Bank gaan daar bewijzen dat ook zij, ondanks hun
beperkingen iets kunnen bijdragen tot het beter maken van een
klein stukje wereld!

Binnen enkele maanden zullen we zeker langskomen in de school van uw
zoon of dochter om te tonen wat er al allemaal gebeurd is!

Alvast bedankt voor de inzet en steun!

Mieke Lembrechts

Leerkracht Ter Bank School voor buitengewoon secundair onderwijs
Heverlee

En Tapas (therapy for all people in all situations)
olv van Luc Vercruyse