



# Nieuws uit Middelkerke

Woensdag, 6 mei 2009

We wilden nu toch wel eens met eigen ogen zien hoe onze vierdeklassers het stellen aan zee en trokken in de namiddag naar Middelkerke.

Vandaag was een zonnige dag met een lichte zeebries. In de namiddag hebben de kinderen zandkastelen op het strand gemaakt.

En, wat dacht je? We zagen (uiteraard) geen echte “kastelen”, maar wel pareltjes van creativiteit!

Op het strand lagen na verloop van tijd een heuse zeemeermin, een krab, een inktvis, een zeepaardje, een schildpad en een auto (waarin je zelfs kon zitten!).

Als avondeten kregen we vis met brunoise-groentjes en puree. Sommige ouders die denken dat zoon- of dochterlief geen vis lustte, komen bedrogen uit. We zagen ze 2 tot zelfs 3 porties nemen.

's Avonds ging 4 A nog garnaalkruien (4 B heeft dat dinsdagavond al gedaan). Een hele ervaring, naar het schijnt. Vooral door het zware pak dat je moet aantrekken.

4 B heeft echter geen garnaaltjes gezien... die zagen de kinderen komen, kozen het zekere voor het onzekere en gingen wat verder in zee zwemmen. Misschien heeft 4 A vanavond meer geluk...

Onze zeeklassers zijn al gaan bowlen en gaan gocarten, hebben een film gezien en “Earth Explorer” bezocht.

Er staat de volgende dagen nog heel wat op het programma, maar dat vertelt uw spruit u zelf wel als hij of zij weer thuis komt.

Enkele reportersindrücken :

We zagen dat de sfeer opperbest is, dat het eten lekker is, dat sommige kinderen werkelijk “bergen” kunnen eten en dat de ziektekiemen liever in Wijgmaal blijven hangen en aldus de gezonde zeelucht links laten liggen.

We hoorden ook dat vele bedden steeds vol zand liggen, dat juf Wendy al zo'n 600 foto's genomen heeft en dat sommige kinderen erover denken om de rest van dit jaar in Middelkerke te blijven en niet meer naar school te komen.

Hoe dan ook, we merkten vooral dat uw zoon- of dochterlief zich uitstekend amuseert !

Uw reporters van 1/2 dag,

Juf Rja en juf Maria