

op stap naar leuven

stadhuis

574 jaar geleden was het stadhuis gebouwd maar nog niet versierd.

In de 19de eeuw werd het stadhuis versierd met beelden.

In het stadhuis heb je 3 salons .

In het 1ste salon hangen de schilderijen op van de burgemeesters.

De 5 eerste zijn Franstaligen.

In het 2^{de} salon wordt er getrouwd.

Het plafond is verguld.

De lusters werkten op gas.

In het 3^{de} salon hangt een schilderij van een naakte vrouw aan het plafond, met cupido en wat engeltjes.

Toen gingen we naar boven naar de raadzaal .Vroeger was dit de rechtbank.

Ten tijde van Napoleon is deze verdwenen.

Achteraan de raadzaal hangt een schilderij van een man die onthoofd werd . omdat de vrouw van de keizer op die man verliefd was en hij niet op haar verliefd was.

Daarom was ze boos op hem en zei ze tegen de keizer dat hij op haar was .

Toen werd hij onthoofd.

De vrouw kreeg het hoofd .

Na een tijd had de keizer het door.



Sint-Geertruikerk

De torens van de Sint-Geertruikerk is gebouwd zonder nagels .

In de 2^{de} wereldoorlog is ze gebombardeerd. Je kan ook door de toren kijken.

Er is een groot orgel in de kerk van wel 6 meter hoog .

De torens van de kerk staan aan het westen en de achterkant is het oosten.



Standbeelden



In Leuven staan veel standbeelden zoals: Abraham in het Sint-Donaaspark Fonske op het Rector De Somerplein, Dorre in de Diestestraat , de kotmadam op de oude markt en Renée in de naamsestraat.

de 7 wonderen van Leuven

Die niet meer bestaan.

1.De mensen gaan onder de wortels van de bomen.

2.De levenden gaan onder de doden.

3.Het water vloeit tegen de stroming.

4.De toren lager dan de kerk.

die nog bestaan.

5.Het altaar buiten de kerk.

De barokke gevel van de Sint-Michielskerk en de vele trappen hebben de vorm van een altaar uit de 17^{de} eeuw.

6.De toren zonder nagels.

De toren van de Sint-Geertruikerk is in tegenstelling tot de meeste torens niet met leien of pannen bedekt waardoor er geen nagels werden gebruikt , maar heeft een opengewerkte stenen spits.



7.De klok buiten de toren.

Eén van de klokken van de Sint – Jacobskerk hangt buiten de kerk.

De quick

Samen met de klas hebben we lekkere frietjes gegeten.



Milan , Brecht en Bram



