



www.detwijn.be



De Fillem van ome Willem

Op woensdag 16 december organiseren we met de werkgroep "openluchtclassen" een hele leuke filmnamiddag. Dat kan tegenwoordig in onze eigen school doorgaan dankzij onze ouderraad. Zij zorgden ervoor dat we een groot scherm en een beamer mochten installeren in onze eetzaal.

Het heeft allemaal een tikkeltje langer geduurd dan gepland, maar geduld is een "schone deugd" en uiteindelijk hangt het er toch maar mooi allemaal!

We zullen leuke (minder gekende) films draaien volgens verschillende leeftijds categorieën. Zo komen eerst de kleinste kleuters aan bod. Hierop volgend zullen de grote kleuters en jongere lagere schoolkinderen kunnen komen kijken. Tot slot bieden we nog een leuke film aan voor onze grootste leerlingen. Meer info volgt heel binnenkort. Hou alvast deze dag vrij en maak reclame in je buurt en familie want ... iedereen is welkom!

Verkeersflash(y) deel 2!

We proberen onze leerlingen al een hele maand te motiveren om hun fluohesje elke dag aan te doen onderweg van en naar school. Frank liet ons via satelliet weten dat de Twijg tot in het ruimtestation zichtbaar was! Fantastisch!

Een extra fluoplum gaat naar de leerlingen van het vierde leerjaar. De kids van juf Wendy scoorden gemiddeld het hoogste percentage fluodragers van de hele school! Daarom roepen we hen hier uit tot **STER VAN DE MAAND!** Doe zo voort allemaal!

Brandweer!

Het woord zal voor altijd een vreemde bijklank hebben voor de Twijg. Onze school heeft heel wat te danken aan de snelle tussenkomst van deze stoere spuitgasten! Hoog tijd om eens van dichtbij te gaan kijken hoe de zaken draaien bij de Leuvense brandweerdiensten, vond het zesde leerjaar. Ze gaan dan ook persoonlijk op onderzoek op donderdag 3 december. Zullen ze ook mogen rondsjezen in een brandweerwagen?... We zien het wel bij de foto's op de site!

Hij komt, hij komt !!

Of de Sint bij iedereen thuis zal langskomen, valt nog af te wachten... ;o) Hopelijk zijn alle kinderen heel flink geweest. De Heilige man en zijn donkere vrienden zullen alleszins ook dit jaar weer onze school bezoeken. Zoals gewoonlijk komen zij met de boot van Kapitein Iglo langs de Leuvense Vaart. Mama's, papa's, tantes, oma's, ... die graag deze leuke aankomst meemaken, nodigen we graag uit om mee te gaan. We vertrekken met de kinderen in een mooie stoet aan onze school om 9u00.

Intussen kan u allemaal gezellig met het hele gezin het enige echte "Twijg-Sint-en-Pietlied" oefenen via onze website. U vindt daar het lied, de "meezingversie" en de tekst terug. Bovendien kan u stemmen op de inzending van het vijfde leerjaar door een simpele klik op www.detwijn.be! Allen daarheen!

Kleine oproep aan GROOTouders

Het grootouderfeest was ook dit jaar weer superknop! Een dikke pluim aan al onze kleuters en hun juffen!

De grootouders waren er graag bij en konden met volle teugen genieten van een spetterend spektakel.

Voor de ouders was het "kin-kloppen"... Zij moeten tevreden zijn met de foto's op onze site. Toch hebben we een beetje met hen te doen. Daarom willen we vragen aan alle grootouders die nog leuke foto's hebben, om die op een digitale drager mee naar school te geven met de kleuters indien mogelijk. Zo kunnen we onze moeders en vaders toch nog een beetje troosten... (Liever geen mails sturen, dat zou een beetje chaotisch worden...) Dankjewel!

Voorleesweek

Naar aanleiding van de voorleesweek wordt er in de Twijg druk heen en weer gelopen door de gangen deze dagen. Zo gaan de juffen van het eerste leerjaar hun leeskunsten demonstreren in de derde kleuterklas. Het vierde leerjaar wipt binnen in de tweede kleuterklas. Natuurlijk lezen ook alle andere juffen en meesters een extra stukje voor hun lieverdjes! **Wie niet leest, is er geweest!**

Voor je agenda!

Donderdag 3/12	Leerlingenraad
Vrijdag 4/12	Intrede Sint & Piet
Woensdag 16/12	Schoolviering + Filmnamiddag
Vrijdag 18/12	Kerstfeestje in de klas + rapport
Zaterdag 19/12	Start kerstvakantie

